

# HUG etappe 5 Hollandsche Rading – Baarn

## Vlakke boswandeling over zeven huggen, een echo en een grenspaal

### Kenmerken

|                                    |                                      |                                     |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Lengte: <b>15.0 km</b>             | Aantal Huggen: <b>7+1</b>            | Uitzichtspunten: <b>2</b>           |
| Laagste / Hoogste: <b>3 / 21 m</b> | Stijging / Daling : <b>86 / 83 m</b> | Onverhard/ Verhard: <b>99 / 1 %</b> |
| HUG score: <b>3.5</b>              |                                      |                                     |

### Samenvatting

Vandaag gaan we etappe vijf van station Hollandsche Rading naar station Baarn lopen. Kom je met de trein, dan arriveer je natuurlijk al op het station. Maar als je liever met je eigen auto naar Hollandsche Rading komt, kun je die prima neerzetten bij het P+R terrein naast het station. Na afloop van de wandeling neem je dan de trein terug via Hilversum. Dat is een ritje (met overstap) van minder dan een half uur.

We starten bij station Hollandsche Rading, steken de spoorlijn over, gaan onder het viaduct van de A27 snelweg door en komen even later in het bos. Hier beklimmen we de **Hengstenberg**. Die is 20 meter hoog en het is best een steil stukje voor het Gooi. We zijn deze hug al aan het einde van de wandeling van etappe 4 tegengekomen. Op de top slaan we rechtsaf en even later zijn we bij de zandafgraving van de **Bosberg** (16 m). We lopen nu naar het noorden. Wij gaan door een hekje en lopen vervolgens een flink stuk recht door tot het Hilversums Wasmeer. Dit ven wordt niet door grondwater, maar uitsluitend vandaag door regenwater gevoed. We lopen verder door mooie bossen en komen bij de grens tussen het Gooi (Noord Holland) en de provincie Utrecht. Hier staat een grenspaal. De tocht wordt vervolgd door een gevarieerd bos en na een klein heuveltje zijn we bij het restaurant Het Hoge Erf. Zo heet het hele gebied hier, met de volgende hug: de **Vuurscheberg** van 21 meter. Deze lopen we bijna onopgemerkt op en ook weer af. Na een aantal bospaden komen we aan bij de **Konijnenberg** een hugje van zo'n 3 meter hoog. Volgens de overleveringen zou je hier een echo kunnen horen, dus dat kun je dan proberen. De tocht gaat verder via een diepe kuil, waar vroeger een kustmatige grot is geweest. Vervolgens komen we door een kleine afgraving en zijn we in het gebied van de Stulp. Wat verderop kun je over de hei uitkijken. De paden worden wat zanderig en even later lopen we over een smal heuvelachtig pad van de **Stulpse Duinen**. We zijn nu bij het uiterste puntje van de paleistuinen van Soestdijk en we volgen het een flink stuk. Vlak voor Baarn zien we links de **Boterberg** (12 m), een overblijfsel van de 17<sup>e</sup> -eeuwse tuinen van het paleis. Na het oversteken van de drukke weg zijn we in het Baarnse Bos en na een klein slingertje komen we langs **De Troon** (20 m), een oude zandverstuivingsheuvel. Na de Grote Kom, een vijver, komen we aan bij station Baarn. Hier neem je dan de trein terug naar huis of via Hilversum naar de auto.

**VERGEET HET MOTTO VAN DE HUGWANDELINGEN NIET: ALS JE NIET KIJKT, ZIE JE HET NIET!**

Nog een kleine waarschuwing. Maak deze wandeling bij voorkeur niet in het weekend, want dan stikt het in het bos van de mountainbikers en is het bovendien erg druk met andere wandelaars en hondenuitlaters. Maar misschien heb je geen keus en dan is het niet anders.



