

Samenvatting HUG etappe 9 Maarn – Leersum

Kenmerken

Lengte: 17.3 km	Aantal Huggen: 7	Uitzichtspunten: 5
Laagste / Hoogste: 6 / 57 m	Stijging / Daling : 238 / 235 m	Onverhard / Verhard: 94 / 6 %
HUG score: 4 - 5		



De etappe van vandaag start bij het station Maarn en na een kort stukje door het dorp komen we al snel bij ons eerste “hoogtepunt” de Zanderij. Dit is eigenlijk meer een dieptepunt want we zijn meteen op het laagste deel van de wandeling. Deze zandafgraving is oorspronkelijk door de spoorwegen aangelegd omdat de lijn Utrecht – Arnhem hier over de heuvelrug heen moest. Een stukje ingraven is dan een goed idee en het zand dat daarbij vrij komt is elders uitstekend te gebruiken. Zo goed zelfs, dat men hier meer dan 160 jaar zand heeft gewonnen. Bij het uitgraven van de zandberg zijn veel zwerfkeien tevoorschijn gekomen, die nu verzameld zijn op het Zwerfsteneneiland, dat je 1 keer per maand onder leiding van een gids kunt bezoeken. We lopen nu verder door en komen bij een monumentale trap, die we opgaan. Iets verder is er een uitzichtpunt over de zanderij. Dan door het bos en een stukje hei en we zijn bij onze eerste hug: de **Maarnseberg** van 44 m. Vervolgens lopen we verder over de hei en langs het landhuis Stameren en komen dan bij onze tweede hug de **Doornseberg of Zonheuvel**. Dit zijn eigenlijk twee hugjes van ongeveer 49 m. Vervolgens komen we langs het monumentale Maarten Maartenhuis. Na nog een kwartiertje zijn we in de Kaapse bossen en bij het Chalet Helenaheuvel waar je iets kunt nuttigen. Na deze verfrissing gaan we weer op pad en komen na de Doornse kei bij onze derde hug de **Doornse Kaap** van 52 m met een 24 m hoge uitzichttoren. Het uitzicht is hier uniek en mag je niet missen. Na een diep smeltwaterdal komen we op een langer recht stuk, dat een schietbaan is geweest met een bewogen geschiedenis. We komen nu aan bij de vierde hug en wel de **Ruiterberg**, die met 57m het hoogste punt van deze etappe is. Na een wat langere afdaling via weer een diep smeltwaterdal komen we bij nummer vijf: de **Foldocus heuvel** met 37 m. Boven op deze heuvel bevindt zich de familiebegraafplaats van de familie van het hierbij gelegen kasteel Maarsbergen. We lopen vervolgens door tot de zesde hug en wel de **Darthuizerberg**, die wederom uit twee topjes bestaat met een hoogte van 47 m. Wij komen nu bij een heel steil stukje naar beneden en hier was bijna 100 jaar geleden een kunstski baan. Als er sneeuw lag werden hier de Nederlandse skikampioenschappen gehouden. We zijn aangekomen bij het Gat in de Berg, op een punt waar in de ijstijd de hele stuwwal door het smeltwater is weggesleten. We gaan nu naar de laatste berg van onze wandeling en wel de **Donderberg** met als speciale attractie een graftombe, die op zondagmiddag beklommen kan worden. Als de toren open is kun je genieten van een overweldigend uitzicht. Dit komt omdat veel bomen gesneuveld zijn bij de Leersumse valwind in 2021. Als we van deze hug naar beneden lopen komen we bij de bushalte. 