

Samenvatting HUG etappe 4 Bussum Zuid – Hollandsche Rading

Kenmerken

Lengte: 16.3 km	Aantal Huggen: 7	Uitzichtspunten: 1
Laagste/Hoogste punt: 0 / 26 m	Stijging/Daling : 146 / 146 m	Onverhard/verhard: 64 / 36 %
HUG score: 4		



Samenvatting

Deze wandeling gaat voor een flink deel door de bebouwde kom van Hilversum, maar is toch interessant en voert langs niet minder dan 8 huggen. Wij beginnen bij station Bussum Zuid en lopen dan eerst een stuk over de hei. Dat gaat iets later over in het Spanderwoud, een bos dus. We komen dan door de grootste zandafgraving van het Gooi. Het zand is hier – net als in Maarn – afgegraven door de spoorwegen. Hier is ook het laagste punt van de wandeling op 0 m. Nadat de afgravingen waren gestopt is dit tot een natuurgebied omgevormd. We lopen over een vlonderpad door het moerasgebied. We klimmen omhoog en komen weer in het bos. We zijn hier vlakbij de TV toren, die we al eerder van veraf gezien hebben. Nu gaan we een oude villa wijk van Hilversum in, die om en op de **Trompenberg** is gebouwd. Deze hug 26 meter en meteen het hoogste punt van vandaag. Hier staat ook een watertoren, die nog in gebruik is. We dalen af langs grote villa's en komen uit bij de rand van het bos. Hier lopen we in om langs een [bijenschans](#) te komen. Dan op weg naar onze volgende hug: de **Boomberg**. Deze ligt wat verscholen in een smal park en is 23 m hoog. Wij verlaten het park aan de achterkant en komen spoedig bij een trap, die afdaald naar de Oude Haven. Dit is nu ook een park en is helemaal in de berg ingegraven. Bij het einde klimmen we omhoog. Hier zien we de eerste gebouwen in de [Amsterdamse School stijl](#). Wat verderop is zijn er verschillende horecagelegenheden om wat te nuttigen, want we zijn ongeveer halverwege de wandeling. Na een verfrissing lopen we een paar slingers om een aantal beroemde gebouwen van architect [Dudok](#) te bekijken, zoals arbeiderswoningen, een bibliotheek en een school. Na 10 km komen we aan de rand van de bebouwde kom en gaan het bos weer in. De volgende hug is nu niet ver meer: **Hoogt van 't Kruis** op 24 m. Na nog een stukje bos, zijn we op de hei, waar we een wijds uitzicht hebben en in de verte omhoog de Hoorneboeg zien liggen. Er zijn hier een aantal grafheuvels, die je goed kunt zien liggen. Maar eerst komen we nog langs de Uilenbergjes een zandverstuivings- en duinen gebiedje. De [Hoornboeg](#) is privé terrein en we kunnen dus niet op de echte top van 24 m komen. Maar we lopen er omheen en aan de andere kant door het bos weer naar beneden. Hier liggen in een dalletje de onvoltooide resten van een kanaal, dat eigenlijk het hele Gooi had moeten doorsnijden. We beklimmen dan de **Zwarteberg** op 16 m. We zijn nog steeds in een bosgebied en kunnen wat verder door de bomen het landhuis zien, dat op de **Zwaluwenberg** staat. Dit is militair gebied en we kunnen de top van 16 m, alleen van uit de verte bewonderen. Vervolgens komt er een ecodeuct en iets verder een viaduct over de spoorlijn en A27. Bij helder weer kun je op deze brug de dom van Utrecht zien. Aan de overkant van de snelweg is er weer bos en komen we bij de laatste hug van vandaag: de **Hengstenberg** met 20 m. Dat lijkt niet zo veel, maar de afdaling naar de weg beneden is toch tamelijk stijl. We zijn nu vlak bij het eindpunt: het station Hollandsche Rading. 